

DEVRIMCIDUSUN.ORG

MART 2023

# Deprem

**GERÇEKLER** DEVLET VE HÜKÜMET

**BASKILARA, SANSÜRE VE  
YALANLARA KARŞI  
GERÇEKLER!**

**DEVRİMCİ DÜŞÜN KOLLEKTİFİ**

## İçindekiler

İçindekiler .....	ii
<b>BÖLÜM I: TÜRKİYE TARİHİNDEKİ BÜYÜK DEPREMLER .....</b>	<b>2</b>
<b>BÖLÜM II: AKP(-MHP) DÖNEMİ VE DEPREM GERÇEKLERİ .....</b>	<b>6</b>
Deprem Vergisi – Özel İletişim Vergisi.....	6
Deprem farkındalığı çalışmaları.....	9
İmar affı.....	9
Yapı denetim şirketleri.....	9
Deprem Eylem ve Strateji Planı 2011.....	11
Kızılay'ın şirketleştirilmesi.....	11
Basın-Yayın üzerinde sansür ve yasadışı faaliyetler.....	13
Cahil bırakma politikaları.....	13
Bilim insanlarının bilimsel çalışmaların ve uyarıların hiçe sayılması.....	14
Sivil toplumun yok sayılması ve örgütlenmenin engellenmesi.....	15
<b>BÖLÜM III: DEPREM VE SİYASİ İKTİDARIN REFLEKSİ.....</b>	<b>17</b>
Selâ verilmesi.....	17
OHAL ilanı.....	17
‚Kurtarırsam ben kurtarırım değilse ölü’n dayatmaları.....	18
Köylerde arama-kurtarma yapılmadı, yardımlar kısmi ve yetersiz kaldı.....	19
İletişim sorunu ve tweeter’ın sınırlandırılması.....	19
İşkence, kolluk şiddeti ve resmi cinayet.....	20
Manipülasyon çalışmaları.....	20
Deprem ile ilgili paylaşım gözaltıları.....	21
Kasaların kurtarılması.....	21
Arama-Kurtarmada İş Makinaları.....	22
Diyanet’in deprem faaliyetleri.....	23
Televizyonda bağış şov.....	23
Öğrenci Yurtlarının Boşaltılması.....	24

Siyasi Partilerin ve Belediyelerinin jeofizikçilerin raporlarına duyarsızlığı.....	25
Hava araçlarının kullanılmaması.....	26
Depremzede çocukların tarikatlara verilmesi.....	26
Mimar Alev Şahin davası.....	27
<b>BÖLÜM IV: HÜKÜMET CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR .....</b>	<b>28</b>
Erdoğan'ın tehditleri.....	28
Bahçeli'nin ,mucizeli' açıklaması.....	28
Soylu'nun Tehditleri ve Gayri Ciddi Deprem Hazırlıkları.....	29
Aslen Şırnak Valisi olan Koordinatör Vali Osman Bilgin'in Açıklaması .....	29
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklaması.....	30
Yeni konutların yapılması işi.....	30
Kaynakça.....	32

# GİRİŞ

Kimileri yařının genç olması yada tarih bilgisinin darlıđı nedeniyle kimileri herřeyin hemen unutturulduđu zayıf genel hafıza mađduru olması nedeniyle Marař merkezli depremler özelinde sıđ ve bađlamından kopuk dűřünceler ortaya koydu.

Kimileri de siyasi iktidarı hedef alalım da nasıl olursa olsun telařıyla cođrafya tarihi AKP ve-veya AKP-MHP döneminden ibaretmiř gibi meseleye yaklařarak devlet gerçeđinin ve pratiđinin özeldeki olguya yaklařımını gözden kaçırdı.

Cođrafyadaki emekçi sınıfın ve halkların tarihi elbette ‚Cumhuriyet‘ ile bařlamadı. TC’nin ilanından öncede cođrafyada yüzbinlerce iřçi, köylü, Kürt ulusu ve farklı milliyetlerden-inanıřlardan azınlıklar yařıyordu.

TC öncesi süreçlere dair sınıfsal, kültürel ve toplumsal miras geniş kitlelerce devralındı, ancak bunlar TC dönemiyle birlikte yukarıdan müdehalelerle ve resmi ideolojinin tahakkümü ile yeni devlet yapısına ve hakim sınıfların çıkarlarına göre dizayn edildi. Bu bařlı bařına bir konu olduđu için bu kadarını belirterek yazımızın ilgili bölümünü TC’nin ilanından bařlatalım.

## **BÖLÜM I: TÜRKİYE TARİHİNDEKİ BÜYÜK DEPREMLER**

TC devleti kurulduğu dönemde, ticari sermayenin ve büyük toprak ağalarının hakim sınıf olarak konumlandığı bir devlettir. Bu durum sürece yayılan bağımlı ve çarpık gelişen kapitalizm, üretim ilişkileri bağlamında hakim üretim ilişkisine dönüşene ve büyük toprak ağalarının ekonomik hakimiyetini sona erdirene kadar sürdü. İçbaşkalaşım olarak tanımladığımız olay budur.

(...)

İçbaşkalaşım yoluyla kurulduğu yıllarda ticari sermaye çevreleri olan sınıf, sermaye birikimi ve emperyalizme bağımlılık ilişkilerinin doğrudan sonucu olarak işbirlikçi teknelci burjuvaziye evrilirken büyük toprak ağaları da evrilen yarı-feodal üretim ilişkilerinin çözülüp yerini kapitalist üretim ilişkilerine bırakması ve ticari sermaye çevrelerinde biriken değer(finans) sonucu devletteki -hakim sınıflardan biri olma- konumunu ve ekonomik alandaki gücünü-önemini yitirdi.

Böylelikle halihazırda onlarca yıldan beri hakim sınıf olan işbirlikçi teknelci sermaye, devletin asıl sahibi oldu ve devlet aygıtını kendi sınıfsal, siyasal ve iktisadi çıkarları uğruna emekçi sınıf, halk kitleleri ve boyunduruk altında tuttuğu Kürt ulusu üzerinde bir zor olarak kullanageldi.

Devlet gerçeği kendi tarihsel bütünlüğü içinde kavranıldığında hükümetler farklı da olsa, olay ve olgular karşısındaki tavrının değişmezliği, belli konulardaki özdeş tutumları da daha anlaşılır olur.

Zira ,siyasi iktidar(hükümet) denen şey, bir sınıfın başka bir sınıfı ezmekte kullandığı örgütlü güçten başka bir şey değildir.’(1)

İşte sermaye devletinin ve onun hükümetinin Maraş merkezli depremler öncesinde, deprem anında ve sonrasında tüm yaptıkları-yapmadıkları bu tarihsel ve bilimsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde herşey daha berraklaşır.

Yukarıda aktardığımız bilgiler ışığında TC tarihindeki büyük depremlere ve o depremlerde kimlerin hükümet olduğuna bir göz atalım.

### **1930 HAKKARİ DEPREMİ – Tek partili dönem CHF(Cumhuriyet Halk Fırkası)**

Türkiye-İran sınırında gerçekleşen deprem 7.2 büyüklüğünde olmuştur ve birçoğu kerpiçten olan evler sebebiyle **2514 kişi hayatını kaybetmiştir.**

### **1939 ERZİNCAN DEPREMİ – Tek partili dönem CHF**

Dünyanın en büyük depremlerinden biri olan Erzincan depreminin büyüklüğü 7.9 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu depremde **32.962 vatandaş hayatını kaybederken, 100.000'den fazla kişi yaralanmıştır.**

### **1942 NİKSAR - ERBAA DEPREMİ – Tek partili dönem CHF**

Erbaa'nın resmen haritadan silindiği bu depremin büyüklüğü 7.0 olarak kayıtlara geçmiştir. **3000 kişi hayatını kaybederken 6300 kişi yaralanmıştır**

### **1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ – Tek partili dönem CHF**

Yangınların çıktığı, yolların kullanılamaz hale geldiği bu depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. **4000 kişi hayatını kaybetmiştir.**

### **1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ – Tek partili dönem CHF**

Tüm köylerin ve kasabaların yerle bir olduğu bu depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. **3959 kişi hayatını kaybetmiştir.**

### **1966 VARTO DEPREMİ – Adalet Partisi**

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak kayıtlara geçmiştir. **2394 kişi hayatını kaybederken 1489 kişi de yaralanmıştır.**

### **1975 LİCE DEPREMİ – Koalisyon Hükümeti / Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi**

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde **2385 vatandaş hayatını kaybetmiştir.**

**1976 ÇALDIRAN DEPREMİ – Koalisyon Hükümeti / Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi**

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde **3840 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerlerinin yüzde sekseni yıkılmıştır.**

**1999 GÖLCÜK DEPREMİ (MARMARA) - Koalisyon Hükümeti / DSP, ANAP ve Milliyetçi Hareket Partisi**

Merkez üssü Kocaeli - Gölcük olan 7.5 büyüklüğündeki depremde **18.373 kişi hayatını kaybederken, 48.901 kişi yaralanmıştır.** Etkileri oldukça kötü olan bu deprem sebebiyle **600.000'den fazla kişi evsiz kalmıştır.** 52 ülke kendi yardım konvoylarını yollamıştır.

**1999 DÜZCE DEPREMİ - Koalisyon Hükümeti / DSP, ANAP ve Milliyetçi Hareket Partisi**

**845 vatandaşın hayatını kaybettiği** Düzce depreminin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. 5000' yakın kişi de yaralanmıştır.

**2011 VAN DEPREMİ - AKP**

Merkez üssü Van - Tabanlı olan depremin büyüklüğü 7.2 olarak kayıtlara geçmiştir. **604 vatandaş hayatını kaybederken 4152 kişi de yaralanmıştır.**

**2020 ELAZIĞ DEPREMİ – AKP-MHP**

40 saniyeden uzun süren Elazığ depreminin büyüklüğü 6.8 olarak kayıtlara geçmiştir. **41 kişi hayatını kaybederken 1607 kişi yaralanmıştır.**

**2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ – AKP-MHP**

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremlerde üstünden 22 gün geçerken AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde **44 bin 374 kişi hayatını kaybetti.**

Görüldüğü üzere deprem kuşağındaki coğrafyamızda 1930'dan bu yana büyük depremler yaşanıyor ve ağır can kayıpları veriyoruz. Buna rağmen on milyonlarca insanımız depreme dair hiçbir önlem alınmadan yaşamak zorunda bırakılıyor.

Hükümetler deęiřiyor ama depreme karřı hiçbir önlem alınmıyor, deprem anına ve sonrasına dair gerçekçi hiçbir çalıřma yapılmıyor. Erzincan depreminde hangi yetersizliklerle karřılařmıřsak, Gölcük ve Düzce depremlerinde de karřılařtık, Marař merkezli depremlerde de...Hatta daha beteriyle de karřılařtık.

Hiçbirřey deęiřmiyor çünkü sermaye devletinin ve hükümetlerinin nazarında halk sadece sırtından para kazanılacak hayatları deęersiz, istemleri, sözleri, düşleri önemsiz sadece çalıştırılmak üzere ölmeyecekleri kadar ücret ödenen köleler olarak görülüyor.



## **BÖLÜM II: AKP-MHP DÖNEMİ VE DEPREM GERÇEKLERİ**

Maraş merkezli depremler TC tarihinin en ölümlü depremleri olması hasabiyle geniş kitlelerde çok büyük bir öfkeye neden oldu. Bu öfkenin iki temel hedefi olmalıdır çünkü iki esas sorumlusu vardır. Birisi sermaye devletinin kendisi diğeri onun 20'yılı aşkıdır siyasi iktidar olan hükümeti!

Kitlelerin öfkesini yalnızca siyasi iktidara yöneltme sermaye devletini de aklamak olur ki, bu suçluyu gizlemektir! Devrimci sorumluluk, halklara karşı işlenmiş tüm suçların müsebbiblerini(sorumlularını) açıklamayı, tarihe not etmeyi ve günü geldiğinde hesaplarını görmeyi gerektirir.

Sermaye devleti, değişen hükümetlere, parlamento tiyatrolarında sahneye çıkanların değişik politik argümanlarına, farklı tonlarına ve simâlarına rağmen onmilyonlarca coğrafya insanın hayatını hiçe sayarak hiçbir dönem dış dokunur tek bir önlem almamıştır. Bu onun coğrafyada yaşayan bizlere bakış açısının bir sonucu olmakla birlikte onun gayri insani kapitalist özünün de açık göstergesidir.

AKP-(MHP) Hükümeti, kendini 20 yılı aşkıdır coğrafyada kâh demokrasi havarisi gibi göstermiş, kâh Kârunluk, kâh Harunluk, kâh Sultanlık taslamış, kâh Halifelik, kâh ümmetçilik lafızlarıyla Arap oligarklarına karış karış toprak satmış, kâh tarihin en gaddar dikatörlerinin gözünü yaşartmış, kâh mağdur edebiyatıyla zalimleri bile utandıracak bir sinsilikle ayak oyunları tezgahlamış, dün dediğini öteki gün yalanlamış, sonra dönüp yalanladığını da yalanlamıştır. O elbiseyi çıkarıp ötekini giymiş, her sürece göre deri değiştirmiş ancak her gün emekçilerin, hakların, muhaliflerin, gençlerin ve devrimcilerin kafasına indirip kaldırdıkları jopları hiç durdurmamışlardır.

Başını TÜSİAD'ın çektiği işbirlikçi tekelci sermayeye biat ederek yola çıkan AKP, her seçimler öncesi TÜSİAD'ı ziyaret edip emeği nasıl peşkeş çekeceğini uzun uzun anlatmıştır. Ancak süreç içinde Erdoğan'da Özal'ın ve Erbakan'ın kapıldığı kendi (yandaş) sermaye çevrelerini yaratma ve devlet aygıtını onlara yaslama, böylecede arzu ettiği dikta rejiminin iktisadi ayağını da oturtma rüyasına dalmıştır.

Ne var ki, adına küreselleşme denilen emperyalizmin bu evresindeki işleyişini, uluslararası alanda giriftleşen ekonomik ilişkileri, çokuluslu tekellerin dünya ekonomisindeki koşulsuz tahakküm ve kontrolünü, bu ilişki ve gelişmelerin iç-dış siyasete etkilerini kavrayamadığı için rüyasında ısrar ederek ,inşaat ya resulallah' deyip ,beşli çete' olarak

bilinen ve dünyada en çok kamu ihalesi alan şirket ünvanına erişen yandaş sermayeyi yaratmış, güçlendirmiştir.

Hükümet ve onun yandaş sermaye çevreleri için konutların ve diğer yapıların tek anlamı vardı: daha çok para! ,beşli çete' kapitalistleri sermaye birikimlerini çoğaltmak için doymak bilmez bir arsızlıkla kamu kaynaklarını yağmalarken hükümet cenâhı da devlet aygıtını yandaş sermayeye yaslama hülyalarıyla kendinden geçiyordu.

Bir yandan bu çeteye ve küçük türevlerine ,yürü ya yandaş' diyenler, diğer taraftan da sülale ihyasını gözden kaçırmadı. Öte yandan da varlıklarını borçlu oldukları cehalet karanlığını koyultmak için ihtiyaç duydukları cemaatlere, tarikatlara, vakıflara saldılar hortumu, akıttılar halkın milyarlarını...

Sistemi değiştiriyoruz deyip bakanlıkları çoğaltıp bürokrat keneleri çoğalttılar, her bir bakanlıkta yeni semirme kanalları açtılar. Bu bakanlıktan birisi de Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı idi. Adından da anlaşılacağı üzere şehir ile şehirleşme ile ilgili olmalıydı.

Peki sözkonusu bakanlık SİT alanlarını, ormanları, doğal yaşam alanlarını imara açmak ve kentsel dönüşüm adı altında ,inşaat ya Resulallah' diyenlere rant kapısı olarak aralamaktan başka ne yaptı?

Mesela doğal afetlere karşı hangi şehir politikalarını geliştirdi ve hangi pratik adımları attı?

Doğal afet durumunda şehirlerin geçici sığınma ve yaşam alanlarına ilişkin ne planladı?

Şehirlerin planlanmasında deprem dirençli bir yapılanma konusunda ne yaptı? Hiçbirşey yapmadı ama en azından şehirlerdeki hastanelerin, huzurevlerinin, sağlık ocaklarının, doğumevlerinin depreme dirençli olması için yapacağı hiçbir şey yok muydu?

Hastanelere, sağlık ocaklarına, itfaiye merkezlerine doğal afetlerde ve savaş durumlarında ulaşım kolaylığı açısından bir çalışması var mı?

Sözkonusu bakanlığın yukarıdaki sorulara verecek tek bir olumlu cevabı yok! Çünkü bu sorunların olumlu cevapları can güvenli toplumsal yaşama, halk sağlığına ve emekçi kitlelerin hayatlarına dair... Onların ilgi alanları ne ise faaliyetleri de ona uygun.

Yukarıdaki sorulara benzer yüzlerce soru kendi görev tanımına göre Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na kadar birçok bakanlığa sorulabilir. Ancak cevapları hep olumsuz olacaktır!

Peki depreme dair bakanlıkları hiçbir hazırlık yapmayan hükümet ne yaptı?

## Deprem Vergisi – Özel İletişim Vergisi

Bakanlıkları gibi hükümetin kendisi de en iyi bildiği şeyi yaptı. Öyle ya bir sebebi deprem ve ölen canlar, yeni bir kambur vurmak için halkın sırtına. 99 Depremleri üzerine vaatler ile deprem öncesine ve sonrasına yönelik eleştirilerle geldi siyasi iktidara AKP. Çözümleri ise çok basitti. Vergi veriyor, depremden korunuyordunuz!

Gerçi iktidara geldikten 10 yıl sonra yani 10 yıldır deprem vergisi alıyor olmalarına rağmen nasılsa 2011 yılında birden akıllarına herhalde ,ya sadece vergi vererek korunma mı olur' diyen falan olursa diye bir Deprem Stratejisi ve Eylem Planı diye birşey açıklamak geldi. Tabi kendi açıkladıkları bu belgeye dair de birşey yapmadılar.-Buna değineceğiz ileride-

Ah az kalsın unutuyorduk, 26 Kasım 1999'da ,depremin yaralarını sarmak üzere' sadece 1 yıllığına yürürlüğe giren deprem vergisinin -ki o dönemin hükümeti deprem başı ve yardımlarıyla memur maaşlarını ödemişti- adını Özel İletişim Vergisi olarak değiştirip süreyi de müebbetle bağladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı bütçelerden her sene ne kadar özel iletişim vergisi toplandığını takip etmek mümkün. Buna göre 2000-2022 yıllarını kapsayan 23 senede toplam 87 milyar 998 milyon lira özel iletişim vergisi toplandı. 2003-2022 arasındaki 20 yıllık AK Parti iktidarında toplanan deprem vergisi ise 86 milyar 138 milyon lira oldu. **2000-2022 arasında toplanan deprem vergisi 38 milyar 227 milyon dolar ediyor.** AKP'nin iktidarındaki deprem vergisi geliri ise 36,5 milyar dolara karşılık geliyor.

Ancak hükümetin elbette deprem vergisine dair bir ,açıklaması' vardı onu da AKP'li Naci Bostancı 'Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek gibi bir düzenleme söz konusu değildir.'diyerek yaptı.

## Deprem farkındalığı çalışmaları

Peki halktan milyarlarca dolar parayı çatır çatır alan hükümet, bu para karşılığı ne verdi? Öncelikle 2009 yılında yani 8-9 yıl deprem vergisi almasına rağmen attığı tek ,anlı şanlı adım olarak' AFAD'ı kurdu. Onu da tabiatıyla İçişleri Bakanlığı'na bağladı. Tabi ,bal tutan parmağını yalamaz mı?' akraba, eş, dost kim varsa hemen orada işe alındı. ,Dünyanın en geçerli diplomalarından birinin alındığı Kartal İmamhatip'in mezunları başta olmak üzere il müdürü olarak AFAD'da görev yapan birçok ismin de afet yönetimine ilişkin eğitimi olmadığı ve sadece din eğitimi aldıkları ortaya çıktı.

2022 yılı ek bütçesiyle birlikte AFAD için, 11 milyar 867 milyon 417 bin TL ayrıldı. Tamam ama AFAD bu paraları nasıl harcadı? AFAD'ın eski Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin'in siber güvenlik zirvesine Osmanlı kostümüyle çıkıp ok attığı görüntülerde olduğu gibi ne idüğü belirsiz etkinlikler yaparak...

Hükümet AFAD'ı kurdu, liyakat gözetmeden, çoğunu gerekli eğitimlerden de geçirilmeden doldurdu içeri. Bunun bedelini de halka öl(dürer)erek ödetti!

Bir ara depreme ilişkin birşeyler yapma fikri gelmişti İçişleri Bakanı Soylu'nun aklına. Peki ne mi yaptı? Deprem tatbikatı.

Öyle ya hem para cepte kalırdı, hem de bir şey ,yapılmış' olurdu. Böylece başladı tatbikat ve kameralar önünde çalışma alanlarını hızla boşaltanlar alkışlandı. ,Panik yapmayın' ,besmele getirin' ,çökün ve kapanın' denildi. Hatta Soylu bir masanın yanına çömelip tek eliyle başını okşar gibi tutarak depremden nasıl korunulacağını tüm ülkeye gösterdi!

Sonra kimbilir kimin aklına geldi ilkin. Bir sabah kalktılar ve dediler ki ,coğrafya aslında pekte gerekli değil'. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılında zorunlu ders olmaktan çıkarıldı coğrafya! Tabi ya deprem kuşağındaki bir ülkede fay hatları üzerinde oturan milyonlarca emekçi çocuğunun neyine gerekti ki coğrafya!

Böylece belki de -muhtemelen- başka hiçbir yerde deprem konusunda bilimsel birşey duyma şansı olmayanların okulda da bu konuda olası bir farkındalık yaşamayı engellenmiş oldu.

## İmar Affı

Siyasi hesaplar ve rant herşeyin üzerindedir böylesi hükümetler için. Oy, ranta giden yolu açmakla kalmıyor, aynı zamanda rantın devamlılığı içinde bir teminat sağlıyor. Bu nedenle oyların hükümet açısından vazgeçilmez bir önemi var. Karşılığı ne olursa olsun, gerektiği zaman, yeteri kadar oy alınmalı. Evet bu hükümet için böyle, karşılığı ne olursa olsun, onbinlerce insan ölecek de olsa...

Yoksul halkların oylarını almanın bizim gibi ülkelerde genel geçer belli başlı kolay yolları da var. Bunlardan birisi de imar affı.. Yani devlet, hükümeti aracılığıyla insanların kendi yaptığı evlerden müteahhitlerin binalarına kadar kaçak yapılara af getiriyordu. AKP öncesi böylesi aflardan sonra af isteyen yapılar denetleniyor, denetlemeden geçenler aftan yararlanıyordu. AKP, bu denetleme işini gereksiz görerek yapı sahibinin beyanını yeterli hale getiren yasal bir düzenleme yapıverdi. Böylece aftan yararlanmak için gidip ,evim sağlam, depreme dayanıklı' demeniz yeterli oluyordu. Yani hükümet, hiç denetlemeden depremde mangal külüne dönecek yapılara oy uğruna yasal bir statü kazandırdı!

AKP iktidarı döneminde bugüne kadar 7 kez imar affı getirilirken, çok sayıda kaçak yapının resmi kaydı yapıldı.

İmar affı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış tüm yapılar alındı. Bu aftan yararlananları anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 26 Haziran 2019'da yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu" dedi.

**Hükümet, en az 10 milyon 250 bin insanın evine hiçbir denetleme olmaksızın yasal statü kazandırmıştı.** Mesala 2019'daki seçimler öncesi -depremde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden- Hatay'a giden Erdoğan, kentte 205 bin başvuruya imar affı sağlandığını övünerek anlatmıştı.

## Yapı Denetim Firmaları

İnşaat işleri AKP dönemiyle hızla ivme kazanırken inşaatların denetlenmesi inşaat şirketleri açısından bir sorun ve külfet teşkil ediyordu. Hemde yandaş sermayenin temelleri bu sektörde atılacakken... O nedenle bu durum hükümet açısından da ciddi bir sorundu. Neyse ki çözüm bulundu: Yapı Denetim Firmaları. Bir taştta iki kuş dedikleri böyle birşey olsa gerekti. Kapitalistleri kapitalistler

,denetleyecekti', hemde yeni ve kârlı(kanlı diye de okunabilir) bir alan açılacaktı. Öyle ya kapitalistler için ,herkesin bir fiyatı vardı' ve onlarda da alacak para! Ha para yetmezse devlet aygıtı devreye girer örerdi bir çorap başına.

Bu minval üzere ilk olarak 03.02.2000 tarih ve 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 il pilot olarak seçilmiş ve Yapı Denetim Şirketleri kurularak uygulamaya geçilmiştir.

Böylece inşaat şirketleri ile yapı denetim şirketleri arasındaki kapitalist işbirliğinin önü açıldı. Bazen bir akşam yemeğine göz yumulan usulsüzlüklerin hayatlara mâl olacağı gerçeği ise banka hesaplarının yanında önemsiz kaldı.

## **Deprem Eylem ve Strateji Planı 2011**

Yukarıda değindiğimiz gibi 2011'de çıkardıkları Deprem Eylem ve Strateji Planı'na göre, tüm kamu kurumları 2017 yılına kadar tüm yapılar ise 2023 yılında kadar deprem dirençli hale getirilmeliydi. Ancak tabi ki öyle olmadı.

Kendi ortaya koydukları plana da sadık kalmayarak onbinlerce insanımızın ölümüne giden yola bir taş daha döşediler.

## **Kızılay'ın şirketleştirilmesi**

Gözünü para bürüyen hükümet, afetlerde, savaşlarda ve salgın gibi olağanüstü durumlarda toplumun yaralarını sarmak üzere dizayn edilmiş bir kurumu, Kızılay'ı holdingleştirmeyi ve kâr kapısı haline getirmeyi planladı. Nasılsa adına halk denilen on milyonlarca insan kapitalistler adına çalışmak karşılığında ölmeyecek kadar bir ücret ödenecek kölelerden başka birşey değildi onlar için. Bu nedenle afetlere, salgınlara falan dair hazırlıklar yapmak, halkların yararına çalışmak onların işi değildi.

-Korona sürecindeki gibi mesela sayıları doğru vermezsiniz olur biterdi. Ölen ölür, ateş düştüğü yeri yakar, gündemler gündemleri kovalar ve birgün ansızın çıkar gerçek rakamları açıkladınız, hemde bunu onbinlerce insanın öldüğü başka bir felaketin üzerine denk getirirdiniz.-

Koyuldu hükümet işe, önce holdingleşmenin önünde engel olanları uzaklaştırdılar Kızılay'dan, sonrası mâlum...

Dernek statüsünde olan ve İçişleri Bakanlığı'nın denetimine bağlı olan **Kızılay şu anda en az 11 şirket, 11 Genel Müdür ve bir CEO ile holdingleşmiş durumda.**

Kızılay bir kamu kuruluşu değil ve bu nedenle devlet bütçesinden bir pay almıyor. Gelirlerinin tamamı ise bağış, fon ve M.K.Atatürk tarafından Kızılay'a verilen maden suyu tesisleri gibi gelir getirici şirket faaliyetlerinden sağlanıyor.

Holdingleşme sürecinde tabiki yandaş sermayedarlar kullanıldı. ‚Halkın malı deniz yemeyen domuz‘ dediler başladılar semirmeye. Öyle ki kıymeti kendinden menkul bir Kerem Kınık var Kızılay'ın başında mâbadına koltuk yetmiyor, tam 12 koltuğu var Kızılay'da. Kınık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kızılay'a bağlı şirketler şöyle:

1. Kızılay Yatırım Holding A.Ş.
2. Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3. Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
4. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi
5. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.
6. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.
7. Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi
8. Kızılay Bakım Anonim Şirketi
9. Kızılay Lojistik Anonim Şirketi
10. Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi
11. Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim kurulu başkanlığı koltuğu ile 12 koltuk... Ne mâbad ama...

İnsan merkezli değilde, kâr amacıyla faaliyet yürüten kapitalist bir holdinge dönüştürülen Kızılay haliyle Ahbab, Türk Eczacılar Birliği başta olmak üzere deprem bölgesinde bulunan gönüllü sivil kurumlara olduğu gibi kamu kuruluşu olan AFAD'a da çadır sattı. Yetmedi, yiyecek de sattı. Sonra muhalif basının mercek altına aldığı Kızılay'ın bağış yapılan kanları da şehir hastanelerine sattığı belgelendi. Son olarak ise Mersin Limanı'nda video ve resimlerle belgelendiği -yayın yasağı da getirilen haber- üzere depremedelere giden giysileri de küresel bir atık toplayıcı olan AJ International'a sattığı ortaya çıktı.

Kapitalist bir işletmeye dönüştürülen Kızılay, depremzedeye bir hayrı dokunmadığı gibi sattığı çadırlar, yiyecekler, bağışlanan kanlar ve depremzedelerden -giyecek fazlası diye adlandırarak- çaldığı giysileri de satarak depremzedelerin sırtından bile para kazandı.

Elbette bunun sorumlusu da Kızılay'ı kapitalist bir holdinge dönüştüren AKP-(MHP) hükümetidir.

## **Basın-Yayın üzerinde sansür ve yasağcı faaliyetler**

Kızılay özelleştirilmesinden, coğrafya dersi kaldırılmasından, deprem vergilerinin nasıl hiç edildiğinden, imar affının içeriğinden, yapıların denetlenmesi işinin şirketlere devredildiğinden ve daha birçok şeyden nasıl mı haberiniz olmadı? Çünkü hükümet burjuva basını neredeyse tamamen ele geçirdi. Birçok basın ve yayın kuruluşu sanki AKP Genel Merkezi'nden yayın yapıyormuşçasına teslim alındı. Hatta tek tek gazeteciler, televizyoncular, programcılar hedef alınarak ehlileştirildi, ehlileştiremeyenler işsiz bırakıldı, daha da durdurulamayanlar zindanlara atıldı.

Devrimci basın üzerindeki baskı sürekli tırmandırıldı, kriminalize edilmeye çalışıldı, soruşturmalar, cezalar, yayın yasakları, hapis cezaları... Herşeye rağmen yılmayanları okumak bile örgüt üyeliğine delil sayıldı... Sansür ve yasağcılık öyle bir boyut aldı ki, yaptığınız bir habere dakikalar içinde erişim engeli getirilebilir oldu.

Halkın haber alma hakkı ayaklar altına alındı. Uyuyanlar uyandırılmasın, vampirler kanımızı emmeye devam edebilsin diye...

Sosyal medyadan bir paylaşım bir beğeni bile gece evinizin basılıp sabah cezaevinde olmanız için yeterli hale geldi. Birçok insan sol yayınları internet üzerinden takip etmeye bile çekinir hale getirildi. Bu nedenlerle onbinlerce canımızın ölümüne giden yol arzu edilen oranda ve yeterlilikte gösterilemedi. Dolayısıyla kitlelerde haberdar olamadığı dönüp duran dolaplara dur da diyemedi.

## **Cahil bırakma politikaları**

Cahil kesim yönetilebilirlik açısından yönetenlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve çoğalmasını arzu ettiği kesimdir. Sorgulamayan, araştırmayan, düşünmeyen, okumayan, hatta cehaletinin de farkında olmayan cahiller ister siyasi iktidarlar. Çünkü bunca rezaleti yapıp halen yönetiyor olabilmenin belki de tek koşulu budur. Bunca bilim düşmanlığı,



aydınlanma karşıtlığı, kitap okuyana ,potansiyel terörist' olarak yaklaşılması boşuna değil.

Bereket ki zaten bunu da açık açık söyleyiverdi bir Rektör. Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada 'Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum' demişti. Elbette hükümet rektördeki cevheri gördü ve gerekeni yaptı. Prof. Dr. Bülent Arı, YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.

Ezcümle, bir politika idi cahil bırakma, insanın gelişimini engelleme, kendini gerçekleştirme çabası karşısında elinden geleni ardına koymama. Böylece ne acıdır ki, göz göre katlettikleri onbinlerce insanın birçoğunun henüz enkaz altında olduğu günlerde bölgede bir depremzedeye ,olanlar oldu, kader planında olan şeyler bunlar' diyebildi AKP şefi.

## **Bilimin, bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların engellenmesi, bilim insanlarının uyarılarının hiçe sayılması**

Hakim sınıfların tahakküm altında tuttuğu emekçi sınıfa ve kitlelere dönük politikalarından birisi cahil bırakma iken diğeri bunu başaramayacağı oranda bir aydınlanma yaşanmışsa yada yaşanıyorsa bilimin ve bilginin içini boşaltma, bağlamından koparma ve kendisi için tehlikesiz, kabul edilebilir bir norma dönüştürmedir. Zaten dünya genelinde bilim emperyalistlerin özelde de tek tek devletlerin tahakkümü altında. Bundandır ki, bilimi kendi sınıfsal, siyasal ve ekonomik çıkarları uğruna kullanabilme olanaklarına sahipler.

Bilimin ve paralelindeki teknolojik gelişmenin yönü, hangi sınıfa gerçekten hizmet ettiği göz önünde bulundurulduğunda söylediklerimiz gayet kolayca anlaşılacaktır.

Coğrafyamızda ise bilim, bilim insanları ve bilim çalışmaları tüm ciddiyetini yitirmiş durumda. Devletin bilimsel çalışmalarla ve ar-ge çalışmalarıyla ilgili olan TÜBİTAK adlı kurumu ve faaliyetleri, durumun vahametini ortaya koyar niteliktedir. Bilimsel yarışma adı altında ,papaz eriğini, imam eriğine çevirmekten' türlü bilimle uzaktan yakından alakası olmayan işlerle istigâl eden TÜBİTAK'a tam da liyakat gözetilerek Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar, kurumda önemli birimlerinden olan ULAKBİM'e Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Belki yeryüzünde bilimle ve bilimsel bir kurumla hiç bu kadar alay edilmemişti.

Sermaye devletine ve onun hükümetine biat etmeyen, bilimsel çalışmalarında halk yararı gözetilen ve bunda ısrar eden bilim insanları tehdit edildi, görevlerinden alındı, yok sayıldı.

Maraş Merkezli depremler sonrası tüm kamuoyunun tanıdığı açıklamaları depremlerden önce dikkate alınmayan yerbilimci prof. Naci Görür, Ahmet Mete Işıkara gibi isimler başta olmak üzere bilim insanları uyarılmıştı.

**TMMOB 6 Şubat 2020’de ‘Önceden Uyarıyoruz: Büyük Bir Deprem Olacak, Önlem Alınsın!’** başlıklı açıklama yapmış, bazı meslek örgütleri de deprem kuşağındaki illeri kapsayan bir çalışmayı hükümete, bakanlıklara, siyasi partilere ve belediyelere yollamış, ancak hiçbirinden bir dönüş olmamıştı.

Bilime inanmak ve önlemler almak halktan çalınarak ceplerine indirilen paraların eksilmesi demektir, külfetli ve zahmetliydi, onun yerine Erdoğan’ın deprem sonrası dediği gibi ‘kader planı’ deyip geçmek ise bedavaydı. Hem sonrasında enkaz kaldırma işlerinden, yeni inşaatlara, uluslararası yardımlardan, Kızılay’ın kârlı(kanlı) satışlarına varıncaya dek birçok vurgun imkanı da doğardı!. İnsan canı sudan ucuzdu nasılsa....

Bilimin, bilimsel çalışmaların ve bilim insanlarının yok sayılmasının bedeleni onbinlerce ölümlerle 13 milyon canımızla hayatlarımız alt üst olarak ödedik!

## **Sivil toplumun yok sayılması ve örgütlenmenin engellenmesi**

Hükümet ilk yıllarında kadrolaşmak, devlet içinde kendine karşı olan kliklerin icabına bakmak gibi işleri için ihtiyaç duyduğu zaman oranında geçici demokrasi havariliği sonrası sivil toplumu boğmak için elinden geleni ardına koymadı. Sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri hükümet için ‘çok tehlikeli’ idi. Çünkü örgütlenme gibi, dayanışma gibi, ortak tavır gibi, fikir alışverişi gibi, birbirinden öğrenme gibi, önyargıları kırma gibi insanın yabancılaşmaya ve yalnızlaşmaya karşı direnebileceği sayısız fayda sağlıyor.

Tabii emekçilerin ve kitlelerin açık örgütlülüklerine saldırmadan önce devrimci hareketlere yöneldiler. Bu başlı başına bir konu yine ancak coğrafya devrimci hareketine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

Ve sonra ilk elden demokratik kitle örgütlerine, devrimcilerin örgütlendiği sendika şubelerine yönelik kriminalize etme, baskılama ve dağıtma çalışmalarına giriştiler. Bunda da çok büyük oranda başarı sağladılar. Sonra döndüler Sivil Toplum Örgütlerine(STK). Onlarında üzerindeki

baskıyı artırdılar, ipe sapa gelmez iddialarla kriminalize etmeye çalıştılar, saygınlık ve güvenilirliklerini yıkmak için kara propagandalar yürüttüler.

İnsanların birleşmesini bırakın, bir araya gelmesini bile engellemek için herşeyi yaptılar. Dernekler, sendikalar, insan hakları savunucuları, aktivistler ,terörist‘ ilan edildi. Selam verenlerin, çay içenlerin bile başına ,örgüt üyeliği‘ iddialarıyla çoraplar örülmeye çalışıldı.

İnsandan, yaşamdandan ve doğadandan yana ne kadar faaliyet varsa onlar yok edilmek üzere saldırılırken önceleri el altından sonralarıda yaklaşık 10 yıldır da açıkça tarikatlar, cemaatler, vakıflar devlet kasasından halkın paralarıyla fonlandı, örgütlenmelerinin önündeki engeller açıldı.

Çocuklara ve kadınlara cinsel istismardan müridlerini erkek, kadın, yaşlı genç ayırmadan ,badeleyen‘ tarikatlar sokaklarda cirit atmaya başladı. Ancak her iğrençliklerinin, suçlarının üstü devlet organları kullanılarak kapatılmaya çalışıldı. İş o noktaya geldi ki, çocukları istismar eden ve suçları belgelenen vakıflara devlet eliyle teşvik üzerine teşvik verildi, onları protesto edenlerin üzerine polisler salındı, 6 yaşında çocukla evliliği savunanlar mahkeme önlerinde toplanıp bunu açıkça savunabildi.

Böylece aydınlanmacı ve dayanışmacı STK'lar, meslek örgütleri ile DKÖ'ler büyük oranda işlevsizleştirilirken karanlığı koyultan fundamental(köktenci) odaklara yol verildi.

Onun için duyulmadı mesela TMMOB'nin 6 Şubat 2020'de 'Önceden Uyarıyoruz: Büyük Bir Deprem Olacak, Önlem Alınsın!' başlıklı açıklaması. Onun için duyulmadı jeofizikçi odaların depreme karşı uyaran raporları...Onun için duyupta can güvenliğimiz için örgütlenemedi kitleler, hükümeti önlemler almaya ondan zorlayamadık!

Ezcümlle, STK'ları, DKÖ'leri ve meslek örgütlerini baskılayıp boğarak ortak tepki geliştireceğimiz alanları tıkadı hükümet! Ve göz göre göre geliyorum diyen ölüme karşı birleşmemizi, önlem ve tedbir alınması için harekete geçmemizi engelledi böylece!

## **BÖLÜM III: DEPREM VE SİYASİ İKTİDARIN REFLEKSİ**

Absürdlükleri ile dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri bulunmayan hükümet, deprem öncesi hiçbir önlem almadığı gibi, deprem anına ilişkinde hiç bir hazırlığı ve planı yoktu. Arama-kurtarma çalışmalarından kurtulanların korunmasına ve tedavisine kadar her konuda tam anlamıyla rezalet bir pratiğe imza attılar. Şimdi kısa başlıklar altında hükümetin deprem anına ve sonrasına dair yaptıklarına bir göz atalım.

### **Sela verilmesi**

10 İlin neredeyse yerle bir olduğu depremin hemen ardından Diyanet İşleri Başkanı'nın aklına bir şey geldi: selâ vermek. Hani şu İslam'da âdet olduğu üzere ölen kişiyi civarda yaşanlara duyurmak için camiiden okunan arapça metin. Bir nevi ölüm ilanı.

Henüz enkaz altında kurtarılmayı bekleyen onbinlerce insan varken camilerdeki mikrofonları enkaz altındakilere hayatta kalmaları için gerekli teknik ve tıbbi bilgileri vermek, psikolojik olarak ayakta tutmak gibi gerçekten işe yarayabilecek birçok amaçla kullanabilecekken selâ vermeyi tercih ettiler.

Böylece arama-kurtarmadaki yetersizlikleri, eğitimsizlikleri, liyakatsiz kadroları, plansızlıkları ve koordinesizlikleri sonucu kurtarılamayan binlerce insana da henüz onlar canlı iken kendi selâlarını(ölüm ilanlarını) dinlettiler. Zira selâ ölen kişinin ardından okunduğu için kimse kendi selâsını duyamazdı. Ancak bu hükümet enkaz altındakilere kendi selâsını(ölüm ilanını) duyurdu.

### **OHAL İlanı**

Depremlerin ardından 2 gün hiç ortalarda görünmeyen Erdoğan birden ekranda görüldü ve tehditler savurarak OHAL'i duyurdu.

Hemde parlamentonun ve oynadıkları demokrasibilik oyunun nasıl bir komedi olduğunu ortaya koyacak şekilde dedi ki: ‚Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız‘. Yani hazret OHAL'i ilan etmişti, Meclis onayı falan gibi önemsiz bürokratik işler ardından yapılacaktı.

Bölgelerdeki yetersizlikleri hatta bazı illerde hiç bir devlet kurumunun olmaması sol-sosyalist basın, muhalif birkaç kanal ve sosyal medya yolu ile sağır sultanın bile duyacağı kadar gün yüzüne çıkmıştı. Gerçeklerin yayılmasını engellemek için sosyal medya paylaşımlarını işaret ederek ,günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız.' diye tehdit etmeyi de ihmal etmedi.

Hatta 9 Şubat günü Antep'te konuşan Erdoğan OHAL ile yapmak istediklerini açıkça deyiverdi: ,"**OHAL, süreci istismar edenlerle mücadele imkânını devlete tanıyacak**" dedi. ,Süreci istismar edenler' olarak kasdettikleri de ,devlet yok' ,AFAD yok' Kızılay yok' diyen depremzede halk, gazeteciler, haber muhabirleri, bölgedeki gönüllülerdi.

**Afet Yönetmeliğini devreye koyarakta yapamadıkları herşeyi yine yapamayabilirlerdi!** Veyahut seferberlik ilan edebilir tüm kurum, kuruluş ve sivil toplumu yardıma çağırabilirler, seferberlik koordinasyon merkezi kurup tüm bir çalışmayı oradan koordine edebilirlerdi. Böylece belki daha çok insan kurtarılabilirdi.. Oysa OHAL tek bir canı kurtarmaya yaramadı, tek bir yarayı sarmadı!

Peki neye mi yaradı? Deprem bölgelerinde ,yağmacı' denilerek işkencede insanların katledilmesine, muhalif kurum ve partilerin bölgedeki gönüllülerin gözaltına alınmasına, gazetecilerin, muhabirlerin tehdit edilmesine, devletin bölgede tahakkümünü yeniden kurmasına....

### **,Kurtarırsam ben kurtarırım değilse ölü'n' dayatmaları**

En yukarıdan en aşağıya kadar lime lime dökülen hükümet, İçişleri Bakanlığı'na bağlı eş, dost, akraba, sülale dolu AFAD'ın yetersizliğine rağmen, AFAD dışında, hiçkimsenin arama-kurtarma çalışmalarına katılmasına rıza göstermek istemedi. -Tabii varolduğu yerlerde zira Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgelerinin çoğunda bir hafta sonra görülmeye başlandılar. –

Her geçen dakika zaman daralırken enkaz altında onbinlerce canın olduğu da biliniyordu, buna rağmen patronları karşısına alıp madenleri bir haftalığına kapatıp tüm madencileri bölgeye getirme ihtimaline bile sıcak bakmadı hükümet. Bunun yerine sendikalarının mücadelesi ile birkaç günlüğüne gelebilen az sayıdaki madencilerin saatlerce süren çalışmalarının ardından tam birini kurtaracakken AFAD çalışanları yandaş medyanın kameralarıyla gelip ,kurtarıverdi' depremzedeleri...

Dünyanın birçok yerinden gelen arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine dahi götürme zahmeti göstermediler, mesela İsveçli ekip saatlerce havaalanında bekledikten sonra halkın yardımıyla bölgeye

kendileri gelmişti. Patronlar zarar görmesin diye beton kesme, vinç, kepçe vb iş araç ve aletleri bölgeye sevk edilmedi....

Hükümete göre, biri kurtarılacaksa AFAD kurtarmalı en azından kurtarıyormuş gibi görünmeli yada ölmeli ama AFAD'tan başkası kurtarmamalıydı.

## **Köylerde arama-kurtarma yapılmadı, yardımlar kısmi ve yetersiz kaldı**

Şehirlerde liyakatsizliği, eğitimsizliği, koordinesizliği, donanımsızlığı ve niteliksizliği gibi onlarca neden yüzünden yetersiz kalan AFAD, köylere zaten hiç gidemedi. Gönüllülerin gayreti ve çabasıyla yapıldı yetersiz de olsa yapılan. Yiyecek, içecek, giysi, hijyen ve çadır gibi en aciliyetli ihtiyaçlar bazı köylere hiç gitmedi, bazılarında da çok yetersiz kaldı.

Tarım-Sen depremler sonrası köylerle ilgili yayınladığı bir raporda ,köylerdeki arama-kurtarma çalışmalarının yetersizliğine, köylerin mahalle statüsüne alınmasının olumsuz etkilerine, üretim olanaklarının tükenmek üzere olduğunu' belirtmişti. (2)

Köyleri belediyelerdeki rant uğruna mahalle statüsüne alan hükümet, rant konusunda umduğunu bulduysa da halk bu politikanın bedelini ölererek ödemişti.

## **İletişim sorunu ve tweeter'in sınırlandırılması**

Halka yüklü faturalar kesen GSM şirketleri, maçlarda, defilelerde bile daha kaliteli iletişim için özel düzenekler kurarken hiç kâr getirmeyecek olan hayat kurtarma işi için kılını kıpırdatmadı. Telefonda görüşme yapmak en ihtiyaç olduğu anlarda mümkün olmadı, internet çok kesintili bir hale geldi.

Bu GSM şirketlerine hangi ihalelerin nasıl peşkeş çekildiği, fatura karşılığı sattıkları kalitesiz hizmetlere nasıl göz yumulduğu ve tüm bunların ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceği onbinlerce canımızı kaybettikten sonra kısmen gündeme geldi.

Depremlerin üzerinden geçen saatler gösterdi ki, devletin bazı bölgelerde hiç görünmediği, bazı bölgelerde ise arama-kurtarmada ve kurtulanalara dönük çalışmalarda çok yetersiz kaldığı hızla twitter'da yayılıyordu. Aynı zamanda enkaz altındakilerde tweet üzerinden yardım istiyor, konumlarını ve durumlarını bildiriyorlardı. Enkaz altındakiler için bir kurtuluş umudu olan, arama-kurtarma çalışmaları içinde zaman kazandırıcı bir rol oynayan twitter, bu yanı hiçe sayılarak sırf gerçeklerin üzeri kapatılsın diye sınırlandırıldı. Yani hükümet siyasal çıkarları için birkez daha ve daha derine gömdü enkaz altındakileri....

## **Dikkat dağıtma ve öfke yönlendirme çalışmaları / İşkence, kolluk şiddeti ve resmi cinayet**

Bu can pazarı, onbinlerce ölüm, ağlayan bebeler, yarım kalan düşler, anne karnında biten başlangıçlar elbette geniş halk kitlelerinde büyük bir öfke yarattı. Şaşmaz şekilde devreye girdi devlet aklı. Bu öfke kanalize edilmezse sermaye devletine, onun hükümetine yönelecekti. Dünün kanlı, kirli işlerinde rol almış, bugünün ‚siyasetçisi‘ ırkçı, faşist bir kafa çıktı Suriyelileri hedef tahtasına koydu, ardından yandaş medya devreye girdi, ‚yağma var‘ nidâlarıyla..

Kitlelerin dikkati dağıtılmak, öfkesi asıl hedeften uzaklaştırılmak isteniyordu. Bu kirli politika için de kan akıtıldı. ‚Hatay‘ın Defne ilçesinde ev taşıyan pikap tarzı aracı durdurarak yağmaladıkları iddiasıyla 3 kişinin linç edilerek katledildiği iddia edildi. Sanal medyada polis ve paramiliter hesaplardan paylaşılan görüntülerde, işkenceye maruz bırakılmış 3 kişinin cansız bir şekilde yerde yattığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde linç girişimi yapan kitleye polisin müdahale etmediği de görülüyor.‘ (3)

Yine Hatay‘da marketten domates, pirinç ve patetes (ç)aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki depremzede kardeş, karakolda işkenceye maruz bırakılıyordu. Altınözü Sulh Ceza Hakimliği‘nde ifade veren işkence mağduru kardeşlerden Sabri Güreşçi, deprem sonrasında Antakya ŞOK marketten ücretsiz gıda temin edilebileceğini duyduğu için marketten temel ihtiyaç maddelerini aldığını ve işkencede katledilen kardeşinin ilgisi de olmadığını: “Herkes gıda ihtiyacını alıyordu, kimse almasa ben de almazdım. Pirinç, domates, patates gibi temel ihtiyaçları aldım. Alkol, çelik kasa, av bayisinden tüfek ve ... marka aracın alınmasıyla ilgi bilgi sahibi değilim. Bu araçta E. ve Ö.‘yü gördüm, Ahmet [*kardeşi Ahmet Güreşçi*] araçta yoktu.” Bu şekilde anlatıyordu. (4)

Böylelikle hem kitlelerin dikkati dağıtılıyor, hem öfke yönlendirilmesi yapılıyor hemde bölgede tahakkümün hızla yeniden kurulması için gerekli şiddet ortamı yaratılıyordu.

## **Manipülasyon çalışmaları**

Hükümetlerin en iyi bildiği ve türlü araçlarla her dönem kullandıkları manipülasyon deprem sonrası da yoğun biçimde yapıldı. Hükümet ve onun başı Erdoğan, depremde ölen insanlarımızın ve yerle bir olan şehirlerin sorumlusuna dair ‚kader planı‘ diyerek Tanrıyı işaret etti, yandaş TV kanalları ve satılık program gevezeleri ise hiçbir bilimsel

karşılığı ve dayanağı olmayan bir komplo teorisinden ibaret olan H.A.A.R.P'e havale ederek yada sosyal medyadan troller aracılığı ile gündem değiştirecek gerçek-dışı iddialar ortaya atarak türlü biçim ve alanlarda yoğun bir manipülasyona girişti.

,Depremi Amerika yaptı'dan ,dış güçlerin oyununa' ve ,Allah'tan geldi' kaderciliğine kadar ipe sapa gelmez bilimden uzak bir sürü zırvalıkla kitlelerin öfkelerini asıl sorumlulardan uzaklaştırmak adına AKP şefi başta olmak üzere değişik kademelerdeki resmi devlet görevlileri, televizyonları, gazeteleri ve satılık halk düşmanları ellerinden geleni ardına koymadı.

Oysa ki, deprem ne komplo teorileri ne yalan haberler ne de manipülatif faaliyetlerle gizlenebilirdi. 13 Milyon insanın hayatını doğrudan, tüm coğrafya insanlarını ve (ekonomik, siyasi vb nedenlerle sürgün olan) yurtdışındaki milyonlarca insanı da dolaylı olarak etkiledi.

Emekçi halkların gerçek gündemi katliamın nedenleri, katillerin kimler olduğu, katillerden nasıl hesap sorulacağı, yeni bir yaşamın nasıl kurulacağı, psikolojik yıkımın nasıl toparlanacağı, şehirlerin yeniden kültürel dokusu ve tarihsel özgünlükleri korunarak depreme dirençli bir şekilde nasıl inşaa edileceğidir.

Sermaye devleti ve onun hükümeti, emekçi halkların gerçek gündemini perdelemek, gölgede bırakmak, çarptırmak ve unutturmak için halen herşeyi yapmaktadır.

## **Deprem ile ilgili paylaşım gözaltıları**

Deprem bölgelerindeki arama-kurtarma çalışmaları, tedavi olanakları, ilaçlar ve en temel ihtiyaçların teminine dönük tüm faaliyetlerde yetersiz ve etkisiz kalan hükümet, bölgelerdeki gerçekleri söyleyen, yazan, video çekip yayınlayan, haberleştiren dahası bizzat depremzede olarak yapılmayanlara isyan eden birçok insanı gözaltına aldırdı.

Bölgede ,devlet yok', ,yardımlar 3 gün sonra geldi', ,1 hafta oldu kimse yok', ,nerede AFAD?', ,yakınlarımız arama-kurtarma yapılmadığı için bağıra bağıra soğuktan donarak öldü' gibi bizzat kendi gerçeklerini ve yaşadıklarını anlatan depremzedeleri dahi es geçmediler! Çünkü hükümet için bölgelerde insan kurtarmak ve yaşatmaktan daha önemli olan şey siyasi iktidarı korumak, hükümetin teşhir olmasını engellemek, tahakkümü kurmak ve korku salmaktır. Eğer insan hayatına önem vermiş olsalar 20 yıldır tek bir yapıyı deprem dirençli hale getirmeden, sürekli daha çok semirme yarışında olurlar mıydı?



## **Kasaların kurtarılması**

Hükümet depremde bile kendisi için önemli olan şeyin ne olduğunu gösteriyordu. Bir yanda insanlar günlerdir vinç getirilerek kurtarılmayı beklerken onlar, Kuran Kursu'nun ve bankaların kasaları için seferber etmişti vinçleri.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak'ta enkaz altında 12 kişi canlı olarak kurtarılmayı beklerken, kurtarma ekipleri kasa kurtarma derdine düştü.(5)

Hala enkaz altında olan depremzedelerin ailelerinin bekleyişi sürerken, senarist Serkan Ünal, 6 gündür ailesinin kurtarılması için beklediği enkazdan, AFAD ve polis ekiplerinin banka kasası çıkardığı anların videosunu paylaştı. (6)

## **Arama-Kurtarmada İş Makinaları**

Buraya kadarki kısımlarda görüldüğü üzere devlet güçleri, hayat kurtarmayı değil, siyasi iktidarı kurtarmak ve devlet tahakkümünü sağlamak üzere hareket etmiştir. Arama-kurtarma çalışmaları da bu amaca tabii kılındı. O nedenle doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan hem eğitim, hem araç-gereç hem de insan sayısı bakımından yetersiz olmasına rağmen AFAD'tan başka arama kurtarma ekiplerine pek değer ve önem verilmediği gibi engellenmiştir bile.

Diğer yandan arama-kurtarma çalışmalarına ağır iş makinaları dahil edilerek hayat kurtarmaya değil, enkaz kaldırmaya dönük çalışmalara girişilmiştir.

İspanyol televizyon kanalı TV5, birçok yabancı ekibin deprem bölgesindeki faaliyetlerini durdurarak kendi ülkelerine geri dönmeye başladığını duyurdu.

Haberde hükümete ve organizasyon sorunlarına dair eleştiriler de dile getirildi.

TVE'e konuşan, İspanyol K9 ekibinin üyesi Pedro Furutos, "Hükümet makinaları sokmaya karar verdi. Makinaları sokarsan insanları öldürürsün. Bu bizim gidebileceğimiz yol değil" ifadelerini kullandı.(7)

## **Diyanet'in deprem faaliyetleri**

AFAD'tan katbekat fazla personeli ve bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbirşey yapmadı mı pekalâ deprem bölgeleri için?

Yaptı tabi yapmaz mı? Depremzedelere 15 bin Kuran gönderdiklerini ve bu sayının artacağını söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı yöneticisi İhsan Açıık, dini içerikli çocuk kitaplarının da yolda olduğunu belirtti. Öyle ya çadır, yemek, su, kadın pedi, ilaç ve hijyen gibi önemsiz detaylarla neden uğraşacaktı ki Diyanet?!

Ayrıca bölgelerdeki halkın bir kısmı kendi imkanlarıyla kayıplarını toprağa verirken diğer bir kısım ölülerimizi de devlet toplu toplu gömse de Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze ve defin işlemleri için 4 bin din görevlisini deprem bölgesinde görevlendirdi.!

Diyanetin büyük hizmetleri bunlarla da kalmadı. Bir de akılları dumura uğratan, ahlaksızlıkta sınır tanımayan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Dedi ki Diyanet, 'Depremzede çocuklarla evlenilebilir'. Kimin ve neden böyle bir sorunun aklına geldiği bilinmez(!) ancak 'evlatlık edinilen çocukla evlenilebilir mi?' sorusu sormuş Diyanet'te resmi sayfasında, ... evlat edinilenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinilenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir. , demişti. (8)

## **Televizyonda bağış şov**

Depremi duyar duymaz deprem bölgelerine koşan STK'ları, demokratik kitle örgütlerini ve hatta AHBAB gibi doğrudan devlet kuruluşlarıyla anlaşmalar üzerinden çalışan yardım kuruluşlarını da 'devleti aciz gösterdikleri' gerekçesiyle hedef tahtasına koyan hükümetin başı ve İçişleri Bakanı Soylu televizyona çıkıp AFAD'a ve bir holding olan Kızılay'a bağış çağrısında bulundular. Koronavirüs salgını döneminde de iban verip halktan para istedikleri gibi yine gözlerini doğrudan halkın cebine diktiler.

Bununla da kalmadılar, yandaş kanalarda ortak bir yayın organize ettiler. Bu yayınla 'bağış şov' da başlamış oldu. Hemde ne şov...

Kapitalistler, işletmelerinde çalışırken hayatlarını kaybeden işçilerin kanları ve kurdukları sömürü tezgahlarında emekçilerden çaldıkları alınterini böbürlene böbürlene 'bağışladıklarını' duyurdular...

Ha o böbürlenmelerine rağmen gerçekten bir bağışta sözkonusu değildi! Şirketlere yaptıkları bağış kadar vergi indirimi yapıldı.

Konuyla ilgili düzenleme kayıtlara aynen şöyle geçti:

1. AFAD'a yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamı herhangi bir sınıra tabi olmaksızın vergi matrahından indirilebilecektir.
2. İktisadi işletmeleri hariç, doğrudan Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da AFAD'a yapılan bağışlar gibi herhangi bir sınıra tabi olmaksızın vergi matrahından indirilebilecektir.(9)

### **Hatta dahada aymazlaşarak şova 3 milyar TL ,bağış' ile katılan Cengiz Holding'e hemen ertesi gün 3 milyar TL teşvik verdiler'**

Resmi Gazete'de 15 Şubat 2023'de yayınlanan 6802 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi incelendiğinde Eti Alüminyum A.Ş.'nin Konya'da hizmete açacağı Alüminyum Yassı Mamul Üretim Tesisi için yapacağı 3 milyar 10 milyon TL'lik yatırımına devlet teşviki verildiği anlaşılıyor.(10)

,Dahada etkili olacağını düşünmüş olacaklar ki şova kamu kuruluşlarını dahil ettiler. Kamu kuruluşlarının yetkilileri telefonla bağlanarak halkın parasını halka bağışlamak yoluyla aslında sonuçlarından tamamen sorumlu oldukları depremin faturasını da halka kestiler! (11)

Kamu kuruluşlarından kamu kuruluşuna ,bağış' yapılması aynı zamanda paraların Sayıştay'ın denetiminden çıkarılması anlamına geliyordu ki, göstermelikte olsa varolan denetimden çıkarılan paranın ne yapılacağı bu coğrafyada herkesin mâlumudur..

### **Öğrenci Yurtlarının Boşaltılması ve Uzaktan Öğrenim**

Gençliğin içinde barındırdığı itiraz ve başkaldırı dinamizmini dağıtmak, olası bir toplumsal hareketliliğin işaret fişeklerini ateşlemelerini engellemek amacıyla KYK'lar kapatıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime geçirildi.

Üstelik bu hiçbir ön çalışma ve öğrencilerin kişisel koşulları göz önünde bulundurulmadan -örneğin depremzede öğrencilerin yada kirada kalan öğrencilerin durumlarına dair plan ve açıklama olmaksızın- yapıldı.

Sarayın bin küsür odası, cemaatların, tarikatların, vakıfların binlerce binası dururken hükümet öğrenci yurtlarına göz dikerek, depremden fiziki olarak doğrudan etkilenmeyen milyonlarca öğrenciyi de başka bir mağduriyetin pençesine attı.

## **Siyasi Partilerin ve Belediyelerinin jeofizikçilerin raporlarına duyarsızlığı**

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), 2021 yılında, fay hatları üzerindeki 18 şehir için rapor hazırladı. Raporlar ilgili illerin milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, TBMM Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek'e, valilere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ve Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcilikleri'ne gönderildi. İlgili kurumlardan tedbirler alınması, fay hatlarının imar planlarına işlenmesi istendi.

**Ancak hiçbir parti, kurum ve kuruluşan dönüş yapılmadı. Bağıra bağıra gelen onbinlerce ölüme karşı hiçbir adım atılmadı!**

Ayrıca Maraş'taki JMO(Jeoloji Mühendisleri Odası) temsilcisi, iki defa Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile görüşüp fay zonlarının imar planları üzerine işlenmesi gerektiğini söylediğinde Güngör '**Ben bu planlara inanmıyorum**' ifadesini kullanmıştı..(12)

## **Sivil havacılık şirketlerinden yardım alınmadı, hava gücü kullanılmadı**

Deprem anından itibaren hükümetin, neden hava araçlarını kullanmadığı halen sırrını(!) koruyor. Ne şehirlere ne de köylük alanlara ulaşmak için hava araçlarından yararlanmadıkları için kurtarılabılır insanların ölümlerine neden oldukları gibi özellikle köylük alanlarda yaralı kurtulanların da tedavi edilebilecekleri alanlara taşınmadıkları için ölümüne neden oldular. Devlet bünyesindeki hava araçlarını kullanmayan hükümetin Ulaştırma Bakanlığı'nın aklına sivil havacılık şirketlerine ait hava araçları geliyordu. Fakat depremden sonra geliyor ve insan hayatı kurtarmak için değil, bir eksiği kağıt üzerinde gidermek için.

Durumu gazeteci Barış Terkoğlu şöyle anlatıyordu:

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine havadan müdahaleyi düşünmüş. Bunun için hava araçları sahibi olan tam 142 şirkete yazı yazmış.

Peki ne zaman?

Depremden sonra!

Konuştığım bir sivil havacılık şirketi yetkilisi, yazıyı yazdıktan sonra görevlendirme için beklediklerini, ancak ne arayanın ne soranın olduğunu söyledi. "Yardım için helikopter uçurmaya hazırız" yanıtı alındığı halde, kimse kurtarma ekipleri başta olmak üzere yardımları havadan ulaştırmak için adım atmamıştı.(13)

## **Tarikatlara verilen çocuklar**

Hükümet, onbinlerce insanın ölümüne onbinlercesinin yaralanmasına 13 milyon insanın doğrudan hayatının alt üst olmasına neden olan suçlarıyla kalmayıp depremlerden kurtulan çocukları da tarikatlara vererek suç dosyasına yenilerini ekledi.

Annelerinden koparılarak Sakarya'ya getirilen depremzede çocukların İsmailağa'nın işlettiği yurttaki tutulduğu ortaya çıktı. Hukukçular, "Tarikatlarda çocukların ne işi var" diye sordu. İddia yargıya taşındı.(14)

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, ellerinde bir video olduğunu belirterek ve açık adres vererek suç duyurusunda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 60 refakatsiz çocukla ilgili aldıkları ihbara dair şu ayrıntıları açıklamıştı: "Aldığımız bir ihbara göre İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesinde 60 refakatsiz çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, çocukların yerleştirildiği öğrenilmiştir. Bu villalar hakkında elimizde video bulunmaktadır. Videoda konuşan şahıslar depremzede olan 60 refakatsiz çocuğun İstanbul Beykoz'a getirildiğini, burada barındırılacaklarını, ancak çocukların temel ihtiyaçlarının eksik olduğunu bildirerek evlerin temizliği ve çocukların kalan ihtiyaçları için yardım çağrısında bulunmaktadır. Bu videoyu iletenlerle görüşen tanıklarımız da bulunmaktadır." (15)

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede çocukların tarikatlara verildiği iddiasına dair: "...insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok." diyerek çocuk haklarından, çocukların güvenliği ve sağlığına dair yükümlülüklerden bir haber olduğunu gösterdi.

## **Mimar Alev Şahin haklı çıkmıştı**

,Sorumluluğumuz mütehaitlere değil, halka' diyen Mimar Alev Şahin Düzce'de Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nde çalışırken şirketlere kalitesiz beton kullandığı için ceza kesti ve şirketlerin şikayeti üzerine KHK ile ihraç edildi.

Şahin, topluma duyduğu sorumluluk gereği sermayedarlar ve müteahhitlerle kol kola girip mezarlıklar yapılmasına göz yummamış, aksine engellemeye çalışmıştı. Ancak devlet, sermayenin devletiydi ve gerekeni yaptı. Önce ,terörist' ilan edildi, sonra KHK ile işten atıldı.

İşini geri isteyen Şahin, işe iade talepli eylemlere başladı ve tam 235 kez gözaltına alındı, o da yetmedi yıllarca cezaevinde tutuldu.

Alev Şahin ve onun gibi halktan yana tutum takınan herkes, sermaye sınıfının çıkarları açısından bir ,tehdit' oluşturduğu için işinden, yöresinden, semtinden ediliyor, sürgünlere yollanıyor, gözaltı saldırılarına maruz bırakılıyor ve zindanlara yollanıyor! Neden? Hırsızlar daha rahat çalabilsin diye!

Alev'e ve onun gibi onurlu insanlara sahip çıkmamanın, halklar için çırpınışlarını seyretmenin bedelini yine ölererek ödedik...Hemde onbinlerce ölerек...

## **BÖLÜM IV: HÜKÜMET CEPHESİNDEN AÇIKLAMALAR**

### **Erdoğan'ın tehditleri**

Depremler ardından birçok devlet, başkanları veya sözcüleri aracılığı ile depremlere ilişkin açıklamalar yapıp destek mesajları verirken hükümetin başı ortalarda yoktu. O tam 48 saat sonra promterden bir yazı okurken görüldü ilkin. ,Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız.' diyerek tehditler savurdu.(16)

Diğer gün deprem bölgelerinden Maraş'ta görüldü hükümetin başı, ,bugün rahatız, yarın daha da rahat olacağız' dedi. Hemen ardından da depremden kurtulanlara 10 bin TL yardım yapacaklarını büyük bir gururla duyurdu. Para ile satın aldıklarından öğrenmişti, parayla halledebilir sanıyordu herşeyi...Ne de olsa 301'i bir anda katledilen işçilerin her birinin hayatı için 8 gün hapis cezası veren devletin hükümetinin başıydı o! Niteliğine ve donanımına uygun davranmayı her koşulda itinayla sürdürüyordu.(17)

AKP şefi, holdingleştirdikleri Kızılay'ı, arama-kurtarma eğitiminden ve araç-gereçten yoksun yetersizliğini dünyanın gördüğü AFAD'ı eleştiren depremedelere ,be ahlaksız, namussuz, adi' diyecek kadar aymazlaştı. (18)

İlerleyen günlerde de tehditlerini, ,kader planı' açıklamalarını devam ettirdi Erdoğan. Halk tabiriyle her açıklamasıyla ,bir duvar yıkan' Erdoğan'ın depremler sonrası konuya ilişkin tüm açıklamalarını burada değerlendirmemiz zaman istrafı olacağından bu kadarı ile yetiniyoruz.

### **Bahçeli'nin ,mucizeli' açıklaması**

Erdoğan'ın koltuk deyneği MHP'in şefi Bahçeli de depremlerden sonra uzunca bir süre ortalıklarda görünmedi. Sonra Erdoğan'ın koruma ordusunun arkasına saklanarak Elbistan'da görüldü. ,Toplama' olduğu deprem bölgesinde ,Elbistan il olsun' sloganlarından belli olan bir kitle ile bile diyaloğ kuramayıp insanlara bağırdı çağırdı, azarladı.

15 Gün sonra gittiği deprem bölgesinde diyecek bir şey bulamayınca depremlerde "mucize" arayarak "Bu büyük felaket, mucizelerle anlam

kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız" dedi.(19)

İnsanların aklıyla alay ediyor, tehdit ediyor, aşağılıyor, eveliyor geveliyor ve gidiyorlardı.

## **Soylu'nun Tehditleri ve Gayri Ciddi Deprem Hazırlıkları**

İçişleri Bakanı Soylu, belki dünyanın hiçbir yerinde aynı makamdaki hiçkimsenin yapmadığı kadar etrafa tehditler savuran bir zât. Depremler de onun gerçeklerin üstünü örtme, olayları manipüle etme ve hedef saptırma gibi amaçlar uğruna sürekli kullandığı tehdit dilini yine yine yeniden çıkarması için vesilelerden biri oldu.

Her fırsatta bizzat kendisi bazende emrindeki üniformalılar aracılığı ile deprem bölgelerinde ve diğer bölgelerde hükümetin yetersizliklerini dile getiren yada yardım organizasyonlarına girişin ilerici, devrimci güçleri tehdit etti. Hatta bazen kendini kaybedip depremzedeleri de tehdit etti.

Tabiki tribünlerde ,hükümet istifa' sloganı atan taraftarları da es geçmedi.(20)

Tehditlerinin yanı sıra deprem bölgelerine ilişkin açıklamalar yapan Soylu bir konuşmasında da 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi.' diyerek hem açıkça yalan söyleyebiliyor hem de 'Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi.' diyerek 'önem verdikleri alanlarda' da hiçbir çalışma yapmadıklarını itiraf etmiş oluyordu.

## **Aslen Şırnak Valisi olan Koordinatör Vali Osman Bilgin'in Açıklaması**

Sermaye devletinin valisi, aslen Şırnak Valisi Osman Bilgin depremler sonrası Koordinatör Vali olarak bölgeye atandı.

Bölgedeki gerçeklere dikkat çeken vali, kendi devletinin ölüm verilerinin gerçek olmadığını itiraf ederek ,Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü' diyerek itiraf etti.

Aynı Vali, dilinin altındaki baklayı çıkarıverdi ve gözlerinin halkın cebinde olduğunu da itiraf edecek şekilde bu kez de halka "Malının yüzde 10'unu



bağışlama" çağrısında bulundu. Bilgin, memur ve işçiler için de "Bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Aç kalmayız" dedi.(21)

## **Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklaması**

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Maraş merkezli depremlerde yıkılan, yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun hakkında, "Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz" dedi.

Savaş; "Bunlara kim nasıl ruhsat verdi? Nasıl bir denetleme sağlandı? Sağlandı mı? Bu işleyiş nasıl bu hale geldi?" soruları üzenine; "Orası normal şartlarda eski bizim mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullandı. (22)

### **RÖNESANS REZİDANS NEREDE?**

Rönesans Rezidans, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci mahallesinde inşa edilmişti.

Rönesans Rezidans, 2011'de başlanıp 2013'de tamamladı, ,cennetten bir köşe' reklam tanımıyla pazarlandı.

### **RÖNESANS REZİDANS KAÇ KATLI?**

Yapı, 12 katlı olarak inşa edilmişti.

### **RÖNESANS REZİDANS'TA KAÇ KİŞİ YAŞIYORDU?**

Rönsans Rezidans, yaklaşık 700 yurttaşa ev sahipliği yapıyordu.Yüzlerce insan öldü, enkaz kaldırıldı ancak net ölü sayısı tespit edilemedi, birçok cenazeye ulaşılamadı.

## **Yeni konutların yapılması işi**

,İnşaat ya Resulallah' desturuyla içi içine sığmayan hükümet için depremlerden bir vurgun devşirmek mümkün olabilirdi. Hükümetin başı boşuna mı depremlerden birkaç gün sonra çıkıp ,rahatız, daha da rahat olacağız' demişti! Rahatlamışlardı çünkü ölümlerin, kanın ve gözyaşının

içinde bir rant kapısı görmüşlerdi! Boşuna değildi bir an önce enkazı kaldırmak için çırpanmaları...

Sabırsızlıkla avuçlarını avuşturarak bekledikleri şeyi yaptılar. Hiçbir zemin etüdü yapmadan, jeofizik uzmanlarını, şehir plancılarını ve tarihsel-kültürel doku üzerine uzman hiçkimseyi sürece dahil etmeden tamamen mütehait aklıyla sadece yandaş sermaye çevrelerini davet ettikleri bir ,usül' ile ihaleleri istediklerine verdiler. (23)

Adıyaman'da toplu konutlar için düzenlenen bir ihaleyi TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP'li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in damadı Mücahit Hamza Ekşi'ye ait Ahes İnşaat firması 999 milyon liraya verilmesi örneklerden sadece biri..(24)

Ayrıca AKP döneminde tam 236 kez değiştirilen(25) ihale yasasının yeniden değiştirileceği de duyuruldu. (26)

## KAYNAKÇA

- (1) Komünist Manifesto
- (2) <https://devrimcidusun.org/tarim-senden-deprem-gozlem-raporu-koylere-yardim-calismasi-son-derece-sinirli/>
- (3) <http://mezopotamyaaajansi35.com/tum-haberler/content/view/198092>
- (4) <https://devrimcidusun.org/deprem-bolgesinde-hirsiz-denilerek-iskence-edilen-2-kardesten-biri-oldu-domates-pirinc-patetes-almistim>
- (5) <https://devrimcidusun.org/kuran-kursunun-kasasini-12-cana-tercih-ettiler/>
- (6) <https://t24.com.tr/video/afad-banka-kasasi-cikardi-yakinlarinin-kurtarilmasini-bekleyen-depremedeler-isyani-etti-boyle-bir-adilik-olamaz,52277>
- (7) [https://www.youtube.com/watch?v=FWP\\_9P9ak\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=FWP_9P9ak_c)
- (8) <https://www.diken.com.tr/diyanet-depremede-evlatlik-sorusuna-evlilige-engel-yok-yaniti-verince-infial-yaratti/>
- (9) <https://ito.org.tr/tr/duyurular/detay/deprem-nedeniyle-yapilan-bagis-ve-yardimlarin-vergi-mevzuati-karsisindaki-durumu-hakkinda>
- (10) <https://teyit.org/analiz-cengiz-holdinge-3-milyar-tlik-yatirim-tesviki-verildigi-iddiasi>
- (11) <https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/depremedelere-destek-amacli-duzenlenen-gecede-kamu-kurumlari-yurtasin-parasini-bagisladi-2052536>
- (12) <https://www.evrensel.net/haber/481382/kahramanmaras-belediye-baskani-jmonun-deprem-raporunu-inanmiyorum-diyerek-geri-cevirmis>
- (13) <https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/siz-buna-hazirlik-mi-diyorsunuz-2054406>
- (14) <https://devrimcidusun.org/depremede-cocuklari-tarikatlara-vermeye-devam-ediyorlar>
- (15) <https://devrimcidusun.org/suc-duyurusunda-bulundular-videosu-var-tarikatlar-depremede-cocuklari-kaciriyor/>
- (16) <https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/erdoganin-gunu-geldiginde-tuttugumuz-defteri-acacagiz-sozlerine-tipten-yanit-h218779.html>
- (17) <https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-bugun-daha-rahatiz-yarin-daha-rahat-olacagiz-haber-1602367>
- (18) <https://m.bianet.org/bianet/toplum/274612-erdogan-be-ahlaksiz-namussuz-adi>
- (19) <https://www.gercekgundem.com/siyaset/bahceli-15-gun-sonra-gittigi-deprem-bolgesinde-diyecek-bir-sey-bulamayinca-mucize-aradi-412413>
- (20) <https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakani-soylu-dan-hukümet-istifa-diyen-tribunlere-tehdit-422896>

(21) <https://artigercek.com/guncel/koordinatör-vali-memur-ve-isciler-bir-aylik-maaslarini-almasinlar-ne-olacak-239944h>

(22) <https://www.gazetekolektif.com/lutfu-savas-ronesans-rezidansin-muteahhidi-icin-idealist-bir-insan-dedi-bu-isi-yapan-insanlar-cok-sorgulanirsa-onlara-yazik-etmis-oluruz/>

(23) <https://t24.com.tr/yazarlar/cigdem-toker/iki-gunde-6-milyarlik-8-ihale,38851>

(24) <https://tele1.com.tr/deprem-bolgesinde-gorevlendirilen-vali-osman-bilginden-itiraf-gibi-aciklama-791851/>

(25) <https://www.indyturk.com/node/420056/ekonomi%CC%87/2002den-bu-yana-191-kez-de%C4%9Fi%C5%9Fen-kamu-i%CC%87hale-kanunu-bu-kez-sil-ba%C5%9Ftan-de%C4%9Fi%C5%9Fiyor>

(26) [https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/ihale-yasasi-deprem-yuzunden-degisecek\\_ID453976/](https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/ihale-yasasi-deprem-yuzunden-degisecek_ID453976/)